

‘Indonesië zit in mijn bloed’

Als kind speelt hij al met zijn zus dat ze met de boot naar Batavia varen. Ook hoort hij de verhalen van een vriend van zijn vader die naar Nieuw-Guinea is geweest en van een ander familielid dat in Indonesië medische hulp verleent.

door *Chrit Wilshaus*

Al die verhalen wekken de belangstelling van de jonge Cees Rijke. “Vanaf mijn vijfde ben ik van alles over en van Indonesië gaan verzamelen. Bovendien is mijn allerbeste vriend vanaf de lagere school, Chris Hendriks, een Indonesische jongen. Je kunt wel zeggen dat Indonesië in mijn bloed zit. Ik houd van het land en de mensen; het zijn ontzettend lieve mensen, die heel veel voor je over hebben en zelfs nog van hun armoede willen delen.”

Straatkinderen

Als Cees tijdens zijn werk als reisleder in Indonesië in aanraking komt met grote groepen straatkinderen, besluit hij één van deze kinderen, Isaac, te adopteren. “Toen Isaac volwassen was, wilde hij zelf graag kinderen gaan helpen die, net als hij, geen (t)huis meer hadden. En dat was de reden dat ik samen met Rianne Noordzij Stichting Elim heb opgericht. We hebben op West-Kalimantan, in Ajungan een kindertehuis voor kansarme kinderen plus een ecologische landbouwschool. Ik ga er regelmatig naartoe.”

Timéus

Op een andere reis, dit keer door Ierland, komt Cees in contact met Hetty en Joop de Rooij uit Tilburg, beide slechtziend. “Ik raakte met ze aan de praat over Indonesië en ze vroegen



Cees Rijke speelde als kind al dat hij met zijn zus naar Indonesië vaarde.

Foto: PR

me of ik met ze mee wilde denken over een tehuis voor blinde of (heel) slechtziende kinderen op Bali. Veel Indonesische ouders met visueel beperkte kinderen hebben namelijk moeite daarmee om te gaan. Daarbij speelt bijgeloof, bijvoorbeeld dat het een straf is voor iets ergs begaan in een vorige leven, een belangrijke rol. Zodoende raakte ik betrokken bij Timéus. Timéus heeft twee betekenissen. In de eerste plaats is het Latijn voor ‘perfect. Met Stichting Timéus streven we naar een beter leven voor kinderen in mensonwaardige om-

standigheden. Daarnaast was Timéus de vader van Bartiméus, de man die door Jezus werd genezen van zijn blindheid. Het verhaal van Bartiméus is ook te lezen als het zichtbaar maken van de ellende in de wereld door de ogen van mensen te openen.”

Bali

“De eerste locatie van het kindertehuis was gekozen omdat het dicht bij een ziekenhuis was gelegen. Vanwege de sterk gestegen plaatselijke belastingen zijn we weg gegaan, maar moesten weer opnieuw beginnen. Met de steun van

velen hebben we op Bali in Sangulan, bij Tabanan, in de buurt van een blindenschool een stuk grond kunnen kopen waarop we ons kindertehuis hebben gebouwd dat we in oktober willen openen. We kunnen onderdak bieden aan tien kinderen. De eerste kinderen komen waarschijnlijk in augustus. Alle kamers hebben de namen van bloemen die in braille op de deuren van de kamers staat vermeld.” De eerste bewoners komen volgens Cees in augustus. Een opleiding voor fysiotherapeuten in de buurt heeft al aangegeven te willen samenwerken met het kindertehuis.