

IN ZICHT

Nieuwsbrief van de Stichting Timeus

Van het bestuur

Een speciale editie van In Zicht. In deze nieuwsbrief doen bestuursleden Carin Bolders, Hetty en Joop de Rooij verslag van hun bezoek aan het huis van Stichting Timeus op Bali afgelopen maand.

Bezoek op Bali



“Vanuit ons hotel was het een rit van ongeveer anderhalf uur naar het huis van Timeus. De laatste kilometers tot het huis gingen over een weg die die naam nauwelijks verdiende: veel diepe kuilen maakten het meer een safaritocht dan een rit over een weg. Uiteindelijk kwamen we aan bij het huis, waar we warm welkom werden geheten door Ginting en Ana, die de leiding van het huis hebben. Het is een mooi huis met plaats voor 10 kinderen. Er is een grote



eetkamer en een ‘dopo’, een soort overdekt terras met banken, stoelen en tafels waar iedereen kan zitten. Ook is er een tuin met fruitbomen. Door een aardbeving eind vorig jaar is er schade ontstaan aan de waterleiding, de muren en vloeren. Die wordt nu gerepareerd. Helaas een financiële tegenvaller voor onze stichting.”

Kennismaken met de kinderen

“We ontmoetten er natuurlijk ook de kinderen. Yosep, een blinde jongen van ongeveer 15 jaar. Hij woont sinds anderhalf jaar in het huis en heeft al veel bijgeleerd sinds hij gekomen is. Hij is vooral erg druk met het leren van massage. Hij doet niets liever dan dat en we gaan er vanuit dat hij zeker werk als masseur zal vinden als hij zijn lessen heeft afgerond. Hij komt van Flores, maar daar had hij geen enkele mogelijkheid iets te leren. Hij zat alleen maar dagen achter elkaar



in een hutje, zonder voorzieningen. Ook maakten we kennis met Gidion, een jongen van ongeveer 17 jaar, afkomstig van het eiland Sumba. Hij was net die week aangekomen in het huis, maar voelde zich al helemaal thuis. Ook hij is blind en hij houdt van muziek.

Vanuit Nederland hadden we stokken en kleding voor de kinderen meegenomen en ook een draagbare daisyspeler, waarmee je gesproken boeken en tijdschriften kunt lezen. Daarmee waren ze erg blij. We hebben aan Ginting gedemonstreerd hoe hij de kinderen met de stokken moet leren

omgaan. Ook hebben we hem uitgelegd hoe de braillemachines en een elektronische loep met camera werken. Deze waren al eerder vanuit Nederland naar het huis gebracht. Toen we een paar dagen later opnieuw het huis bezochten, was Giding al begonnen met braille leren lezen. Hij kent nu al zeven letters en wil graag leren!"



"De volgende dag waren we uitgenodigd om de verjaardag mee te vieren van een van de kinderen van Giding en Ana. Zij ziet gewoon, speelt met de blinde kinderen en helpt ze waar nodig. Zo begint de integratie spelenderwijs. Mooi om te zien dat dat zo snel gaat."



"Giding en Ana hadden een verrassing voor ons: we mochten het huis officieel openen. Samen met bestuurslid Cees Rijke, die ook op Bali was, knipten we een lint door en onthulden een bord met daarop in het Indonesisch de tekst 'Stichting Timeus, huis voor kinderen met een visuele beperking op Bali'.

Welkom voor Zelvius en Stephanie

De week daarop bezochten we weer het huis en nu hadden Yosep en Giding gezelschap gekregen van nog twee kinderen van Sumba, Stephanie en Zelvius. Stephanie is een slechtziend meisje van 12 jaar. Ze houdt erg van muziek. Zelvius is een jongen van 8. Hij is ook slechtziend. Hij woonde op Sumba echt in de jungle in een huisje zonder elektriciteit. Allemaal zijn ze erg blij nu op Bali te zijn. Inmiddels gaan Zelvius en Stephanie ook naar het schooltje voor arme jonge kinderen dat Giding heeft opgezet, zodat hun integratie met de kinderen van Bali nog sneller zal gaan."



Indrukwekkend bezoek

"We zijn erg onder de indruk van het werk dat Giding en Ana verrichten. Met veel geduld en liefde leren ze de kinderen nieuwe vaardigheden."

Bedankt voor uw steun!

Carin, Hetty en Joop kijken terug op een zeer geslaagd bezoek aan Bali. Ze hebben hier met eigen ogen gezien hoe hard het werk van stichting Timeus nodig is. Uw steun is daarbij zeer welkom! Namens Yosep, Giding, Stephanie en Zelvius heel erg bedankt!

Wilt u meer weten over Stichting Timeus? Kijk op www.timeus.nl voor meer informatie en het laatste nieuws, volg ons via facebook <http://www.facebook.com/timeusnl> of bel: 013-4637409. Wij begroeten u ook graag als donateur. Elke bijdrage is van harte welkom op rekening NL40 RABO 0135 0633 96 t.n.v. Stichting Timeus in Tilburg.