

Nieuwsbrief van de Stichting Timeus

Van het bestuur

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd binnen Timeus? We laten het u graag zien in deze nieuwsbrief!



Dagje uit

Zondag 7 april was een mooie dag voor de kinderen van Timeus. Ze maakten een rondrit met oude auto's en hadden een lunch aan een meertje. Genieten dus!



Bezoek uit Nederland

In juni kreeg Timeus bezoek uit Nederland. Deze familie is al eerder op bezoek geweest en ook nu brachten ze voor de kinderen spullen uit Nederland mee. Ze kregen een gastvrij onthaal met een heerlijke lunch.



Welkom Alif!

Op 17 juni kwam het 8e kind in het huis van Timeus wonen. Het is een blinde jongen van 16 jaar uit Oost-Java. Zijn naam is Alif en hij voelt zich al helemaal thuis bij ons.

Oogoperatie voor Yanto

In juni werd Yanto aan een oog geopereerd. Hij had al jaren last van een chronische oogontsteking. Het was een operatie van maar liefst zeven uur! Gelukkig herstelt hij nu goed van de operatie, maar het duurt nog wel even voor hij helemaal beter is en hopelijk meer met het oog zal gaan zien.



Duurzame rietjes voor Timeus

Natuurlijk waren we in Nederland weer met onze Timeus-kraam present op diverse rommelmarkten en hielden we begin dit jaar een succesvolle collecte. Maar er is nog een bijzondere actie in Nederland die we

graag noemen. Een van onze donateurs verkoopt namelijk bamboe drinkrietjes voor Timeus. Een set van 12 originele Balinese rietjes met ragertje om ze schoon te maken kost 5 euro



(exclusief verzendkosten). Dankzij de verkoop is een deel van de operatie van Yanto betaald. U kunt de rietjes bestellen via www.goudrietjes.nl of door een mailtje te sturen aan info@timeus.nl.

Kijk op www.timeus.nl voor meer informatie en het laatste nieuws, volg ons via facebook www.facebook.com/timeusnl/ of bel: 06-28892524. Donateur worden? Elke bijdrage is van harte welkom op rekening NL40 RABO 0135 0633 96 t.n.v. Stichting Timeus in Tilburg.